



Kirkehilsen

December 2024

Januar - Februar 2025



Gjerrild, Hemmed og Bønnerup Strand



Svalebøgen - og juletræet!

Hvert år holder kirkerne høstgudstjeneste hvor man takker for høsten, for jordens afgrøder, for alt hvad jorden frembringer af vidunderlige ting til vores spisekammer. Hvis man ikke lige tænker over det, kan man godt bare leve i en slags stille forventning eller forestilling om at det jo bare er som det er, og at vi selv har gjort det. Men det har vi jo kun til dels. Vi kan sige at vi har hjulpet lidt til, men i bund og grund er det nærmest et mirakel alt det, som vokser i jordens muld.

Og det er jo ikke bare til glæde for ganen og maven, at jorden frembringer skønhed til os, det er også til glæde for vores sind og krop i det hele taget. Tænk på hvert et træ i skoven, hver en blomst i haven og på markerne, hvilken glæde og næring til vores sind det giver os.

Tænk ikke mindst på træerne der giver os så megen glæde. Hvor skulle vi finde ly, hvor skulle vi ridse den elskedes navn, hvad skulle vi synge om, og hvad skulle vi genkende landskabet ved, hvis ikke det var træerne?

Træerne er ikke døde ting, men levende, og mange af dem som sindige kæmper som vi kan læne os op ad, eller syge i ly ved. Derfor gør det også ondt, når et gammelt træ bukkes under for storme eller andet.

For mange beboere i Gjerrild var den gamle Danmarks kendte Svalebøg en del af den enkeltes egen og af stedets historie. Den er der stadig, men den er knækket og vi ved at dens dage nu nok virkelig er talte. Og jeg tror det gør ondt på mange i byen. Det var i hvert fald et stort samtaleemne, da den knækkede. Eller tænk på det gamle Egetræ, også kendt som Frederik den syvendes Eg, der står nede ved Sostrup på vej mod Hemmed, et træ, der nu også har århundreder på bagen!

Kærlighed hænger ikke på træerne, er der nogle der siger. Men det passer ikke. Et træ kan brede sine grønne vinger ud og samle en hel flok under dets skygge. Nogle træer har endda hjerteformede blade, der ved efterårs tider flager gyldent rundt og knitrer når vi går rundt i dem. Og er det ikke kærlighed, når bøgen lige er sprunget ud i vores skov, eller når de ved efterårstid sætter hele skoven i den smukkeste brand med de mange orange og gule nuancer. Træerne

minder os om at der var dem, der kom før os, og vil være dem, der stadig er der, efter. Det er vel derfor også med en vis ydmyghed, at man læner sig op ad en ældgammel stamme. Så kan verden accelerere nok så meget, og vi få mere og mere kortsigtede mål.

I et Det nye Testamentes evangelier løftes træet op i en metafor og bliver et billede på altings væren, så det bliver et billede på hele verden og dermed hele Guds virkelighed – som selve livs træet. Det er Gud og menneske, menneske og menneske forbundet i en fælles virkelighed. Verden er ikke summen af enkelte individer, men en gensidig afhængig væren. Når træet i metaforen er det hele, er der ikke andre steder at være til end på det.

Et gammelt træ har været vidne til det meste. Det er vokset fra årti til årti, og mange fra århundrede til århundrede. Mange af dem har oplevet vintre med nøgne grene (lige på nær de stedsegrønne), og med forår med vækst og sommer med smukke grønne blade, der blafrer i vinden og efterår med modenhed og forfald, for derefter igen at stå nøgne og sovende i vinterhalvåret. Det har oplevet, at meget er faldet, men også at meget har rejst sig igen. Det har set, hvordan der kan gemme sig skjulte kræfter i mennesker, der kan aktiveres, når det er aller mest nødvendigt. Det har set, at der er omsorg til, godhed til, kærlighed til – det også selv i magtesløsheden. Træerne ved noget om håb. Ellers ville de ikke være her i så lang tid.

Det er ikke altid nuet, der kalder håbet frem. Nuet kan være et tungt sted for den, der er bange, urolig og har ondt i sit liv. Men de gamle træer ved, at det har været anderledes. De har kendt til andre tider og det har sat sig som en tro på, at det kan blive anderledes igen. De går så langt tilbage, at de kan bevæge sig desto længere frem med håb. Håb er netop det, der henter kræfter fra et andet sted og en anden tid. Håb er det der breder tiden ud fra skabelse til fornyelse. Livs træet der står som en evighedspant på Guds kærlighed til os og som sender kræfter op gennem sit rodnet. Kræfter der gør, at vi kan "gro nye og grønne blade igen og igen". Vi er skabt til at leve med hinanden i det kærlighedsfællesskab, som vi er en del af igennem ham. Og det er i det kærlighedsfællesskab, og de mennesker som betyder alt for os, som vi aldrig kan tak-

ke Gud nok for, og som vi ved høst også var fælles om at takke for, alt det der gerne skulle glæde og gavne os alle. På den måde afspejler høsten netop det kærlighedsfællesskab, som Kristus har kaldt os til at være en del af på livs træet.

Og lige om lidt er det jul, så er det de stedsegrønne men stadig smukke træer, der er i spil, hvorpå vi hænger et hav af kærlighed her ved juletid og hvor hver enkelt ophæng ofte har en fortælling, eller er et minde.

Og nu hvor det tilmed er blevet moderne at juletræet er "lånt", og dermed kan sættes i jorden igen efter lån, får nogle af disse træer også flere og flere år på bagen. Men uanset om man kan

det eller ej, så bliver også det træ et symbol på Guds kærlighed til os, med stjernen i toppen, der minder os om julenatsmiraklet. Guds store natur er også et mirakel, et under – som vi er en del af. Årene igennem, livet igennem. Lad det blive en del af vores livstaknemmelighed!

*De bedste hilsner
Christina Philipstätt*



Efteråret går på hæld og snart tages der hul på vinteren

Der blæser og stormer uden for, men vi er ved at være langt fremme på året. Igen undres man over de smukke farver på træer og buske, ja et fantastisk flot syn, at se på efterårets farvepragt, der nu snart forsvinder for en tid!

Når man går lidt i dybden og tænker de forskellige årstider; spørger man måske sig selv, hvor for det i grunden er noget man bemærker så meget og noget man taler med hinanden om hen over året. Jo, det er noget man virkelig sætter pris på og heldigvis for det, for man følger jo i den grad årets gang på den måde og glædes over det, også er det jo i grunden underordnet hvilken tid på året vi bevæger os i.

Mørket falder på, men der er lys forude

December måned – julemåneden. Her kan man vist godt sige; lyset vinder over mørket. På gader og stræder og i folks haver bliver der tændt lys. Butiksvinduer stråler og i mange hjem bliver der hængt julestjerner op med lys. Lyset er på vej, og når vi nærmer os midten af januar kan man allerede opleve, at dagene føles længere, hvor lyset også medvirker!



Tanker der går tilbage i kirkeåret, der snart sukker på sidste vers!

I menighedsrådene er der afholdt "Valgforsamling" som det nu hedder, hvor et nyt menighedsråd bliver valgt til en ny fireårig periode. Det er ikke alle steder det lykkedes i første omgang, at få rådet fyldt op, men en ny dato var allerede udmeldt, hvor udfyldningsvalg skulle på dagsordenen.

Her for Gjerrild og Hemmed sogne fik vi valgt et fuldtallig menighedsråd og suppleanter i første omgang. Der er jo den mulighed, at der kan komme en ny liste, men det skete ikke her i de to sogne, hvor der var deadline den 15. oktober.

Navnelisten på valgte medlemmer og stedfortrædere vil fremgå i denne udgave af Kirkebladet, men selve konstitueringen af menighedsrådet kan ikke nå at komme med, men fremgår i næste kirkeblad. Det vil blive oplyst andre steder og blandt andet på kirkesiden i Lokalavisen og ved Gudstjenesten efter konstitueringen, der finder sted 19. november.

I menighedsrådet glæder vi os alle til at tage hul på en ny periode og til samarbejdet omkring kirke og aktiviteter og i det hele taget medvirke til, at kirken tilpasses til nutiden, hvor kirkerne i vid udstrækning skaber den kirke, der er mest relevant i sognet. Her tænkes også hen over året med de forskellige udendørs gudstjenester, hvor der er skønne steder midt i naturen såsom

skov og strand! Dog bliver der ikke ændret væsentlig på den gudstjeneste i kirken vi kender, nemlig højmessens.

Jeg vil som formand for menighedsrådet for perioden som vi afslutter, rette en stor og varm tak til kirkernes personale, præst og menighedsråd, for et skønt og konstruktiv samarbejde, som der sættes stor pris på. Altid parate til arbejdsopgaver og løfte i flok!

Vi må sige farvel til kasserer Claus Ulstrup Christensen, der har valgt at udtræde af rådet. Tak for mange gode snakke om kirkernes økonomi og alt hvad der skal følges op på i den forbindelse! Velkommen til de to nye medlemmer: Lorenz Micael Jabcke og Torben Okkerhjem Friis Pedersen.

Ny menighedsrådsperiode begynder 1. søndag i advent

Valgte for Hemmed sogn:

John Melin Møller

Lisbeth Wehner

Lorenz Micael Jabcke

Torben Okkerhjem Friis Pedersen

Valgte for Gjerrild Sogn:

Anne Vibeke Vogel Hansen

Dorthe Balling Svenningsen

Inga Kirstine Klokkerholm

Janne Martinussen

Jens Jørgen S. Jensen



Stedfortrædere:

Jens Christian Førgaard

Kirstine Krogsgaard Carlsen.

Sognepræst i Fornæs Pastorat er sygemeldt.

Desværre må vi undvære vores kære præst Christina Philipstatt for en tid. Hun fik indopereret nyt knæ den 30. oktober. Det har ikke været rart den seneste tid at skulle gå på prædikestolen, hvor knæet smerter.

Sygemeldingen er meldt ud til at slutte den 22. december. Vi håber, at når vi kommer frem til jul, at Christina er blevet fri for smerter og igen kan bevæge sig frit og begynde sit præstearbejde igen.

På vegne af sognene ønsker vi Christina "Rigtig god bedring"

Venligst Inga Klokkerholm, formand

Kommende aktiviteter

Nytårgudstjeneste

Onsdag den 1. januar kl. 19.00 i Hemmed kirke
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR over tekst – musik – salmer og sammen byder vi et nyt år velkommen.

Vi skåler naturligvis med et glas bobler og kransekage.

Velkommen til alle!



Musikgudstjeneste - De ni læsninger Søndag den 8. december kl.15.30

De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie.

Traditionen med De ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge. I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften. I Gjerrild kirke holder vi også denne tradition i hævd hvert år den anden søndag i advent.

Ved gudstjenesten medvirker kirkens eget kor, med flere musikere til at akkompagnere og gøre det til en helt særlig oplevelse op til jul. Ind imellem synger vi også fællessalmer. Der er desuden tradition for, at flere af årets konfirmander, eller folk fra menigheden kan deltage ved oplæsningerne.

Vi glæder os til, at se rigtig mange mennesker fylde kirken denne dag.

Koncert med "Toner fra Himlen"

Tirsdag 7. januar kl. 19.30 i Gjerrild Kirke

Der skal lyde skønne "Toner fra Himlen", når trio denne aften giver koncert i Gjerrild Kirke. Trio består af Christian H. Andreassen, Mathilde D. K. Andreassen og Trine Thorning, som har spillet sammen og har givet koncerter siden sommeren 2024.

Trioen henter deres inspiration fra blandt andet salmebogen og "Hjemlandstoner" og fra ind-



land og udland. Musikken er nogle af de gode gamle af slagsen, men der sniger sig også nyere sange og salmer ind.

Helligtrekonger er den officielle afslutning på julen, så denne aften skal vi naturligvis også høre julesalmer-og sange.

Sangene akkompagneres af klaver og fløjte.

Trioen har kendt hinanden længe og har spillet sammen før, men det er først nu det er blevet til en fast trio.

Fyraftens-salmesang

Tirsdag den 21. januar kl.17.00 i Gjerrild kirke

Er du glad for at synge salmer, så kom til en hyggelig syng-sammen-eftermiddag.

Vi synger en masse kendte salmer, og der bliver også et par nye, man kan lære, fra tillægget eller måske fra et helt andet sted. Ind imellem kommer der et lille stykke musik, så man kan hvile stemmen.

Bagefter byder vi på kaffe og kage i våbenhuset.

Vel mødt til alle sangglade sjæle.

Organist og kirkesanger



Er der mere imellem himmel og jord end vi tror?

Skulle vi ikke prøve at se lidt længere ud end til vores egen næsetip?

Forleden havde DR 1's program Aftenshowet inviteret Nationalmuseets direktør Rane Wilerslev indenfor. Anledningen var, at Rane Wilerslev sammen med retoriker Frederik Lindhardt havde udgivet en bog: "Efter livet – samtaler om det uvisse", hvor de herrer gør sig deres overvejelser om en tilværelse på den anden side af døden.

Studieværterne var ved at tabe både hoved næse og mund. Kunne to oplyste mænd af det bedste

borgerskab virkelig sige noget seriøst på 171 sider om det, vi overhovedet ikke ved noget som helst om?

Nu er de to herrer jo dels ikke hvem som helst, sidstnævnte søn af Biskop Jan Lindhardt og ikke mindst barnebarn af professor P. G. Lindhardt. Studieværterne sagde det ikke direkte, men indirekte lå spørgsmålet i luften: *Var deres gæst i stolen nu rigtig ved sine fulde fem?*

Endnu har jeg ikke læst bogen, men den er ikke en enlig svale, et forår er på vej i samme retning på mange parametre.

Min far voksede op i et indremissionsk hjem i Vestjylland omkring år 1920. Hans "kristne" barndomsliv baserede sig blandt andet på visse leveregler, såsom at det var forbudt at spille håndbold om søndagen. Man måtte ikke bryde det 3. bud i Moseloven: Du skal holde hviledagen hellig!

Far blev student og flyttede til København for at læse jura på universitetet omkring 1930. Der havde ungdommen for længst gjort oprør sammen med den såkaldte kulturradikale elite. Gud var død, sagde filosofen Nietzsche, nu gjaldt det menneskets frigørelse, verden lå åben. Livets mening var at realisere sig selv med alle de muligheder, der lå foran generationens fødder. Den vestlige verden havde jo forinden begyndt at erobre hele kloden og tog for sig i kolonierne. Jordens råvarer skulle og kunne bare udnyttes til det oplyste menneskes fordel.

Fars søn Jens indfandt sig midt i 60'erne på samme universitet. 68-oprøret havde ændret form, kvindernes og den seksuelle frigørelse, kollektiver, Christiania, stoffer og så videre. Selvom vi ikke alle hoppede på den vogn, så lå verden jo alligevel mere og mere åben, nu med Andreas Mogensen i rummet. Ja hvad kan vi små mennesker ikke – det er ikke så ringe endda!

Nu er der bare den følge af oplysningens begejstring, at jo større erobringer og opdagelser vi tobenede væsener gør, desto flere nye gåder kommer til syne for virkeligt dybtgående videnskabsfolk, der beskæftiger sig med disse store spørgsmål. Astrofysiker, professor Anja C. Andersen er en af de klogere forskere der indrømmer, at der i rigt mål er mere end vi både kan måle veje endsige forstå. Som en konsekvens af denne erkendelse lod professoren sig som voksende ind i Folkekirken.

Min fars barndom, med en forskruet opdragelse i streng pietisme, skal vi ikke tilbage til. Men ligeså ynkværdig i modsat retning, er den indsnævrende opvækst vi mestendels byder vore børn og unge nutildags. Du skal bare realisere dig selv, så får du et ligeså "lykkeligt og meningsfyldt liv", som dine forældre, vi villa, vovse og Volvenerationen. Eller så får mange unge psykisk nedtur, føler sig utilskrækkelige og kan ikke leve op til flokkens idealer. Hvad er meningen med det hele spørges der på forskellig vis i alle generationer og sociale sammenhænge?

Nu er ungdommen alligevel ikke alle forvirrede og på vildspor. I takt med klimaforandringer og kriser indser flere og flere, blandt andet Gretha Thunberg, at naturen er om ikke hellig, så i hvert fald en gave, vi er forpligtigede til at værne om, så jorden også bliver et levested for kommende generationer .

Se nu er opmærksomheden lige pludselig flyttet fra vores egen næsetip ud til vore omgivelser og vores medmennesker, og mon ikke det lige netop er dér meningen med livet skal findes? Hvad er det som gør ikke kun din og min tilværelse meningsfuld? Ja, det er fællesskab, idet vi må sande vores lokale filosof og theolog K. E. Løgstrup's these om, at "vi altid har en del af vores medmenneskes liv og skæbne i vores egen hånd."

Det som binder os sammen, det er ånd. I kirken taler vi om Guds ånd, Helligånd, Kærligheds og Sandheds ånd. Der er "tank- og ladestationer" rundt omkring i alle sogne.

Efter bedste evne har vi i fællesskab i Gjerrild Præstegård omkring kaffebordet forsøgt at tackle os ind på hvad der sker i kirkerne. Det bliver vi sikkert ved med også i det nye år. Dårlig ånd behøver vi ikke lede længe efter, den smitter værre end corona. Ja, er havnet selv på visse kontorer på Christiansborg.

Jens Førgaard

Konfirmationer

2025

Gjerrild kirke:

Lørdag den 3. maj kl. 9.30

Hemmed Kirke:

Lørdag den 3. maj kl. 11.00

2026

Hemmed kirke:

Lørdag 18. april kl. 9.30

Gjerrild kirke:

Lørdag 18. april kl. 11.00





Menighedsrådsmøder 2025:

Menighedsrådsmøder 2025, er endnu ikke fastlagt, men oplyses i næste kirkeblad.

Konfirmandstuen i Gjerrild Præstegård, Krogen 1.

Alle er velkomne.

Dagsorden kan læses i opslagstavler i kirkerne.

KFUM-spejderne Fornæs gruppe

Junior 5. - 7. klasse
Tirsdage 19-20.30

Kontaktperson:

Thomas Olesen,
tlf. 8633 2238

Spejdere: 5. - 7. kl.: Tors. 19.00 - 21.00

Kontaktperson: Anne Mette Andersen,
tlf. 8633 2147

Sted: Spejderhuset, Grenaavej 33,
Tornled, Veggerslev

Som KFUM spejder arbejder vi ud fra et kristent livssyn og lærer børnene at respektere hinandens forskelligheder. At være spejder betyder godt kammeratskab, masser af friluftsliv og gode oplevelser for livet.

Kom og vær med!

*Vær med til at holde liv i vores
spejdere. Send jeres børn til Fornæs KFUM
og KFUK (cit. Christina P).*



Praktisk info

Sognepræst:

Christina Philipstatt
Tlf. 8638 4015 - 2910 3237
Mail: cph@km.dk

Grenaa Kirkekontor - Tlf. 8632 1415

Adm. graver ved Gjerrild og Hemmed kirker

Solveig Møller Pedersen
Træffes bedst tirsdag-fredag
Tlf. 2173 6084
graverkontoret@gjerrild.net

Gravermedhjælper ved

Gjerrild og Hemmed kirker
Anne Marie Søndergård Krogh
Tlf. 2960 2986

Gravermedhjælper ved Gjerrild kirke

Malene Iversen

Gjerrild-Hemmed Menighedsråd

Formand Inga Klokkerholm
Tlf. 4010 3215
Næstformand Lisbeth Wehner
Tlf. 6128 6546
Kasserer Claus U. Christensen
Tlf. 7175 5919
Kontaktperson Janne Martinussen
Tlf. 5123 8539
Kirkeværg (Gjerrild) Jens Jørgen Jensen
Tlf. 5237 2243
Kirkeværg (Hemmed) John Møller
Tlf. 2279 6103
Sekretær Anne Vibeke Vogel Hansen
Tlf. 5366 1980

Præstegårdsudvalget:

Formand John Møller - Tlf. 2279 6103
Lisbeth Wehner - Tlf. 6128 6546
Dorthe Svenningsen - Tlf. 2857 3668

Organist ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Flemming Sørensen - Tlf. 2251 5492

Kirkesanger ved begge kirker

Trine Thorning - Tlf. 20 47 64 06

Kirkebil: Landtaxa - Tlf. 2020 4660

Kirkeblad:

Udgives af menighedsrådet

Tegninger:

Kristian Jensen,

Gjerrild

Tryk: Grefta Tryk,

Grenaa



Gudstjenestetider i Gjerrild og Hemmed Kirker

Dato	Dagens navn	Gjerrild	Hemmed
1. december	1. s. i advent		9.30 KS
8. december	2. s. i advent - De ni læsninger	15.30 KS	
10. december	Juleafslutning – Børnehaven	10.00 AB	
15. december	3.s. i advent	11.00 SPV	
19. december	Juleafslutning – Friskolen	10.00 AB	
20. december	Juleafslutning – Efterskolen	10.00 AB	
24. december	Juleaften	14.30 CP	16.00 CP
29. december	Julesøndag		9.30 CP
1. januar	Nytårsdag		19.00 CP
5. januar	Helligtrekongers søndag	11.00 CP	
12. januar	1. s. e. helligtrekonger		11.00 CP
19. januar	2. s. e. helligtrekonger	9.30 KS	
26. januar	3. s. e. helligtrekonger		9.30 CP
2. februar	4. s. e. helligtrekonger	11.00 KS	
9. februar	Sidste s. e. helligtrekonger		9.30 CP
16. februar	Søndag septuagesima	11.00 AGM	
23. februar	Søndag seksagesima	11.00 CP	

CP: Christina Philipstatt – KS: Kenneth Sørensen – AB: Anders Bonde
 SPV: Søren Peter Villadsen – AGM: Anja Grønne Mathiassen.

Der tages forbehold for evt. ændringer. (Læs kirkesiden i Lokalavisen)

